

**19 t/m 26 mei 1973**

**SPORTWEEK**

**s.v. SEROOSKERKE**



*in het kader van het  
25 Jarig Jubileum  
Voetbalvereniging*

## Voorwoord

Met veel genoegen en in het volste vertrouwen dat deze jubileumweek zal slagen bieden wij u hiermede het feestprogramma van onze sportweek aan. Ons programma staat in het teken van de sport, immers al onze leden moeten deze week actief aan een evenement kunnen deelnemen.

Onze vereniging speelt met 11 elftallen en 1 damesvoetbalelftal in de zaterdagcompetitie van de K.N.V.B. afdeling Zeeland. Jammer dat het eerste elftal nog steeds in de tweede klasse afdeling moet spelen.

Kampioenschappen blijven uit, maar de sfeer is goed, en dit laatste is belangrijk, immers de sport wordt steeds harder. Niettemin geloof ik dat de voorwaarden voor nog vele goede jaren aanwezig zijn en daarom treden wij met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Graag nu reeds een woord van dank aan alle deelnemers, jeugdleiders, elftalbegeleiders, besturen van de bezoekende verenigingen, voor alle inspanningen die zij zich getroost hebben om hun vereniging te laten deelnemen aan onze sportactiviteiten, in het kader van ons 25-jarig jubileum.

Een woord van dank ook aan de muziekvereniging "E.M.M." te Serooskerke, welke de wedstrijd op zaterdagmiddag 26 mei muzikaal zal opluisteren.

Namens het bestuur heet ik u als deelnemer of bezoeker van harte welkom bij dit sportgebeuren.

Wij spreken de hoop uit dat deze sportweek vergezeld mag gaan van prachtig zomerweer en een goed humeur en dan kan het niet anders of deze jubileumweek moet slagen.

Allen wensen wij veel succes en een sportieve week. Wij hopen dat de karaktervorming zich in positieve zin zal uiten.

Namens het bestuur  
van de Sportvereniging  
Serooskerke,

Js. Cevaal, voorzitter

## 25 Jaar S.V. »SEROOSKERKE«

Op 20 mei 1948 werd in het oude vergaderlokaal "Samenwerking" waarin nu het hobbyhuis "Succes" is gevestigd, een vergadering belegd, om te komen tot de oprichting van een voetbalclub.

Het was in de na-oorlogse jaren en veel vertier was er op ons dorp nog niet. Er bestond een redelijke belangstelling en er gaven zich tijdens de vergadering 38 leden op.

Het eerste bestuur werd als volgt samengesteld. Voorzitter werd de helaas al overleden heer M. J. W. Brassier; secretaris de ook reeds overleden heer C. Willeboordse; penningmeester de heer F. Willeboordse en de heren P. Boone en J. de Keijzer vormden het bestuur tot 5 leden.

In de elftalcommissie werden gekozen de heren J. W. Alsmā, H. Sturm en P. Wattel Andr. z.

De contributie werd vastgesteld op 15 cent voor de junioren en 30 cent voor de senioren per week.

Als naam werd aangenomen de Voetbal Vereniging Uitspanning door Inspanning, kortweg U. D. I. genaamd.

Na enkele maanden werd de voorzittershamer reeds overgenomen door de heer H. Sturm.

Als clubkleuren koos men een blauw shirt en witte broek. Van de heer G. Christiaanse Sr. werd een weiland achter zijn hofstede gehuurd, welke voorheen ook dienst had gedaan als ijsbaan. Een kleedlokaliteit was er nog niet, evenmin als doelen enz. Toch werd er getraind en de eerste wedstrijd die wij speelden was tegen een bedrijfselftal van Prins glashandel, welke wij met 3-1 wonnen.

Dat het in die tijd moeilijk was hout te krijgen, bewijst wel dat wij in deze wedstrijd speelden op doelen waaraan nog geen dwarslat zat. Wij hadden wel de doelpalen en een dik touw vormde de dwarslat. Gelukkig had de heer Alsmā goede connecties met de houthandel en ook deze kwamen er, zodat wij de officiële openingswedstrijd op een voor onze begrippen in die tijd aanvaardbaar veld konden spelen.

Inmiddels was er ook een kleedhok, want wij hadden beslag weten te leggen op een hok dat stond op de schorren bij Arnhemuiden, dat voor f 150,00 ons eigendom werd. Dit bedrag werd bijeen gebracht door enkele bestuurs- en gewone leden die f 25,00 renteloos beschikbaar stelden, want de kas was niet toereikend.

Op 4 september 1948 werd in het kader van de feestelijkheden rondom de installatie van H. M. Koningin Juliana de officiële openingswedstrijd gespeeld tegen De Noormannen I uit Westkapelle.

Na een mars door het dorp met de muziekvereniging E. M. M. voorop, verrichtte wijlen burgemeester P. Dregmans de opening door het hijsen van de clubvlag, terwijl de voorzitter van de oranjevereniging wijlen de heer J. Versluijs de aftrap verrichtte.

De Noormannen die toen al reeds een 15-tal jaren bestond, dus meer ervaring had, bleek toch te sterk voor ons, want wij verloren deze wedstrijd met 5-0.

Inmiddels was ook de naam U. D. I. veranderd in Sport Vereniging "Serooskerke" mede doordat het de bedoeling was om indien het mogelijk was ook andere takken van sport te gaan beoefenen. Dit op voorstel van de heer J. de Keijzer die toen al als leider van een gymnastiekvereniging het plan had in Serooskerke een gymnastiekafdeling op te richten.

Ook kwamen wij met twee elftallen uit in de competitie en het eerste elftal werd reeds in het seizoen 1949-'50 kampioen van de tweede klas, doch de promotie-wedstrijden leverden geen resultaat op. Het seizoen daarop werd weer het kampioenschap behaald en nu ging het beter en promotie naar de eerste klas was een feit. Helaas echter van korte duur, want na een jaar moesten wij weer terug naar de tweede klas.

Ook in het bestuur hadden enkele veranderingen plaats gevonden, in 1950 werd de heer J. A. van Haveren tot voorzitter gekozen en nam schrijver dezes de functie van sekretaris over van de heer Alsma.

Doordat de gemeente de oude Geref. Kerk aankocht om te verbouwen tot verenigingsgebouw werd reeds in 1954 een aanvang gemaakt met de oprichting van een afdeling gymnastiek.

Een gehouden bazar voor de aankoop van toestellen bracht bijna f 2.300,-- op voor die tijd een groot bedrag.

Vrijdag 18 maart 1955 werd het verenigingsgebouw officieel geopend en de daarop volgende maandag namen de lessen een aanvang. De opkomst was geweldig en het is wel leuk nog even het aantal te vermelden, welke lid werden, 74 meisjes en 50 jongens in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar; 25 meisjes en 15 jongens van 12 t/m 15 jaar; 58 dames en 60 heren en 12 dames senioren.

Ook de aanleg van een nieuw sportveld kwam tot stand en op 21 september 1957 had de officiële opening plaats met een wedstrijd tegen Meeuwen I, die door deze met 3-2 werd gewonnen. De aftrap werd verricht door de loco-burgemeester wijlen de heer A. Goedbloed.

Doordat het eerste elftal in de competitie op de 2e plaats eindigde, verkreeg het de mogelijkheid om via promotie-wedstrijden de eerste klas te behalen en het lukte zowaar ook.

De inmiddels aangestelde trainer de heer B. Meeuwse wist dit het eerste jaar te behouden doordat 1 puntje meer werd behaald dan V. C. K. dat dus moest degraderen, doch het jaar daarop, in 1960, onderging ons elftal dit lot en tot op heden wordt nog steeds in de 2e klas gespeeld.

In dat zelfde jaar werd de heer H. Versluijs aangesteld als trainer van de afdeling voetbal.

Tot zover dan het eerste gedeelte van deze terugblik op 25 jaar S. V. S.

M. de Pagter



Wijlen burgemeester P. Dregmans opent het veld bij Christiaanse, 4 september 1948

# Programma 25-jarig jubileum s.v. "Serooskerke"

## zaterdag 19 mei

19.00 uur Jubileumwedstrijd Serooskerke A1 - Zeeuws jeugd-  
elftal

## maandag 21 mei

16.00 uur Zevenkamp pupillen

18.30 uur Zevenkamp A- en B-junioren

## dinsdag 22 mei

19.00 uur Turndemonstratie afdeling gymnastiek.  
(op het sportveld)

## woensdag 23 mei

19.00 uur Volleybaltoernooi afdeling trimmen.

## donderdag 24 mei

18.30 uur Zevenkamp senioren-dames-veteranen

## vrijdag 25 mei

19.00 uur Jubileumwedstrijd damesvoetbal - Zeelandia

## zaterdag 26 mei

9.30 uur D-pupillentoernooi

met: Serooskerke  
Goes  
Heinkenszand

Wemeldinge  
Rillandia

14.00 uur

Jubileumwedstrijd  
Serooskerke I - Zeeuws afdelings-zaterdagelftal  
Muzikale omlijsting van de muziekvereniging  
E.M.M. te Serooskerke, met als dirigent de heer  
A. Joosse.

16.30 uur

Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum  
van de voetbalvereniging Serooskerke, in het ver-  
enigingsgebouw te Serooskerke, Oostkapelseweg 11.

19.30 uur

Feestavond in het verenigingsgebouw voor alle leden  
welke voor 1 augustus 1973 de leeftijd van 15 jaar  
hebben bereikt.  
Gezellig dansen o.l.v. het "Reimerswaal Trio".  
Verloting met prachtige prijzen.

## *Ik ben er tegen*

We voetbalden in die tijd ergens langs de baan naar de hofstee van de Buck. In die wei lag middenin een drinkput en ook stonden er twee rijden tronken.

Weer later in de buurt van St. Laurens. Langs over het veld lag een diepe greppel, ging je er in liggen dan was je volkomen uit 't zicht.

Men begrijpt dat de bal soms weleens een andere kant op ging dan berekend was. We richtten een verzoek aan de Raad, doch een van de wethouders deed de zaak kort en bondig af. 't Zal wel in de hooitijd geweest zijn toen we het vroegen. Hij zei: "Geef ze mer een 'ooivurke in d'r kl....., dan 'ebbe ze sport genoeg. "

We hoefden dus niet veel hoop te hebben op hulp van die kant, we gingen zelf op pad en vonden een goed veld achter de tegenwoordige Olmenruif. Acht gulden huur per maand was dan wel een grote handvol geld maar we kregen verlof van de Gemeente entree te heffen. Een dubbeltje per persoon, dat telde lekker door.

Ook de contributie werd verhoogd tot tien cent per week, al moest je er braaf achteraan zitten om de centen binnen te krijgen. Maar we hadden een goed veld, zo zelfs dat er weleens een wedstrijd van vertegenwoordigende Walcherse en Bevelandse elftallen werd gespeeld.

In het eerst speelden we buiten de Bond, maar op de duur werd dit onmogelijk. Dus lid van de Bond geworden. Aan het eind van het jaar kwam onze secretaris Seijs in de smidse, hij reikte zwijgend de rekening van de Bond over. Dan zei hij plechtig: "Eine noe bin me d'n erm af."

Stuurde die Bond daar even een rekening van bijna honderd gulden, we waren er allebei stil van. Toch rooiden we het, met een voorschot van Seijs en een beetje vervroegd ophalen van de donateurscentjes, lukte het de rekening te betalen.

Toen de zaak lekker ging marcheren begonnen de voortekens van de oorlog zichtbaar te worden, de mobilisatie kwam en om in de eerste klas te blijven werd steeds moeilijker. We verloren enkele leden door de dood, Piet Jongepier, Chris Sturm, later Kees de Korte. Allen spelers van het eerste elftal.

De oorlog eiste ook zijn slachtoffers. Piet Vaane werd doodgeschoten toen zijn boot op de Westerschelde onder vuur kwam van Spitfires. Bram Pouwer verdween naar een concentratiekamp toen zijn verzetsgroep werd opgerold en onze doelman Robbie

Jacobson bleek Hitlers woede opgewekt te hebben, omdat hij een Jood was. Hij en Pouwer zijn nooit teruggekomen, dank zij onze Adolf Hitler.

De jongelui die in aanmerking kwamen, moesten naar Duitsland in de fabrieken gaan werken; we konden geen ballen meer kopen, omdat de Fuhrer alle leder nodig had en de boer van 't Olmenveld nam ons veld om gewassen te produceren. Zodoende kwamen de activiteiten van de club langzamerhand tot stilstand.

Maar de vereniging is nooit opgeheven en toen in 1948 Frans Willeboordse, Tinus Brasser en ondergetekende op een dag naar G. Christiaanse gingen, om de wei te huren die voordien als ijsbaan gediend had, toen dat lukte en de oude en nieuwe leden toestroomden, was dit gewoon de voortzetting van de club uit 1933.

Daarom ben ik er tegen het 25-jarig bestaan van de vereniging te vieren. Het moet minstens het 40-jarig zijn.

Overigens de beste wensen en een spoedige terugkeer naar de eerste klas Afdeling, van harte toegewenst.

H. Sturm



Opening veld Christiaanse 4 september 1948



Het jaar 1973 staat geheel in het teken van  
25 jaar sportvereniging Serooskerke, daarom op:

dinsdag 29 mei

19.00 uur Jubileumwedstrijd Serooskerke 2 - Middelburg 3

vrijdag 1 juni

19.00 uur Jubileumwedstrijd Serooskerke 3 - Zeelandia 3

zaterdag 2 juni

11.00 uur A2-juniorentoernooi

met Serooskerke	Kloetinge
R. C. S.	Robur
Zeelandia	

dinsdag 5 juni

19.00 uur Jubileumwedstrijd Serooskerke 4 - Middelburg 5

vrijdag 8 juni

19.00 uur Jubileumwedstrijd Serooskerke 5 - Zeelandia 4

zaterdag 9 juni

11.00 uur B2-juniorentoernooi

met Serooskerke	Kloetinge
Cortgene	Rillandia
Zeelandia	

19.00 uur Jubileumwedstrijd Serooskerke B1 - Zeeuws  
Selektie-elftal

zaterdag 16 juni

10.00 uur C-pupillentoernooi

Vanwege het feit dat de pupillen en B-junioren de feestavond niet mogen bezoeken, zal voor hen een puzzelrit worden georganiseerd met aan het eind een "patates frites eetwedstrijd", uiteraard aangeboden door de sportvereniging Serooskerke, deze zal plaats hebben op 11 augustus 's morgens om half negen.

## TERUGBLIK VAN EEN OUD-VOORZITTER

O ja, ik weet het wel beste lezers, je moet vooruit zien en nooit achterom. Maar als je, zoals ik de sportvereniging Serooskerke al zo een 25 jaar kent, waarvan zo'n slordige 12 jaar als bestuurslid (voorzitter) dan ontikom je er toch niet aan om zo eens te vergelijken.

Ten eerste, het veld, het weitje van Gerrit was altijd ons zorgenkind en heel dikwijls moesten we als we spelen wilden eerst met man en macht dweilen, maar de structuur van het huidige veld is ook van dien aard dat er bij regen van enige betekenis niet kan worden gespeeld.

De kleedakkommodatie is wel gunstiger dan in het begin van ons optreden als voetbalvereniging. Zeker is, dat gemeten naar de tijd van Moe Jewantje er een enorme verbetering met het nieuwe klubgebouwtje is ingetreden. Er kan nu een pilsje of koffie gedronken worden en het is er een gezellig babbelen.

Het bestuur van toen en nu. Ik geloof dat daar niet zoveel aan is veranderd. Marijn de Pagter de sekretaris en de penningmeester Piet Boone prijkten toen al achter de bestuurstafel.

En dan ja, de leden waar alles om draait. In mijn tijd en ook door mijn intens blijvende belangstelling in het wel en wee van de sportvereniging heb ik een heel scala van jongens en mannen en na de door onze bemoeiingen opgerichte gymnastiek-afdeling, ook meisjes en gehuwde dames de gelederen versterken. Zelfs de dames zijn thans ook in de voetbal actief.

Jonge leden van toen zijn nu zelfs al vader en moeder van weer al toegetroden jeugd. Menigmaal is ook een klubliefde tot stand gekomen.

### Het allerlaatst de S. V. S. Anno Domino 1948

Eén senioren elftal, later een tweede en een junioren elftal. Er kwamen weleens seizoenen voort met 100 goals, eenmaal zelfs voor zover ik weet 127 in een competitie (waarvan 1 man er 97 instampte), maar dat was nog het 1-2-3-5 systeem.

### En nu Anno Domino 1973

Vijf senioren, vier junioren, een dameselftal en nog een groot aantal pupillen spelen thans op één veld. Het is moeilijk werken met deze beperkte ruimte.

De prestaties zijn er naar, weinig goals. Komt dat misschien

ook door de vele systemen die al geprobeerd zijn of is het door  
het namaak Europa Cup Voetbal dat men probeert te spelen?

Vergeef het me ouderdom komt met gebreken,  
Maar SVS gaat nooit verloren,  
Over 25 jaar zult u het nog steeds horen.  
Veel geluk en succes, is de wens van,  
een oud-voorzitter van S. V. S.

Jan van Haveren



Opening veld Christiaanse 4 september 1948

## MEMORIES VAN EEN OUD-LID

Gaarne wil ik aan het verzoek voldoen om een artikeltje te schrijven als oud bestuurslid en als speler.

Ondergetekende was al vroeg van de partij, maar had geen geld om de contributie te betalen. Wel mocht ik lid worden en de heer H. Sturm was zo bereid dat hij mijn contributie vijf cent per week betaalde. Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor.

Als junior speelden wij toen op het veld bij de boerderij "Olmenveld". Jarenlang hebben wij daar gebruik van mogen maken totdat wij moesten verhuizen naar een veel minder oefenveld bij de heer G. Christiaanse.

Het veld kon niet aan zijn afmetingen voldoen en het was bij een nat najaar dikwijls onbespeelbaar. Vele malen hebben wij met kuipen het water moeten verwijderen en hetgeen de koeien daar achter lieten. De kwitantie heb ik nog liggen, wij moesten aan huur betalen f 40,-- per halfjaar.

De mooiste herinnering heb ik overgehouden aan de wedstrijd Serooskerke 1 tegen Veere 1 voor het kampioenschap, waarbij ik van even over de middellijn een vrije schop moest nemen, welke zo hard en zuiver was, dat de bal al achter de keeper lag voordat iemand er erg in had.

Het zou te ver voeren om elke wedstrijd hier op papier te zetten, maar ik mag met trots zeggen dat zolang ik gevoetbald heb maar één wedstrijd heb moeten missen, omdat mijn vrouw ziek was. Toch bood mijn vriend Jan van Haveren aan dat zijn vrouw wel op zou komen passen, maar dat wou moeders niet.

Vele foto's heb ik nog overgehouden. Bij het bekijken van de foto's blijkt dat velen vertrokken zijn of reeds overleden. Fijne herinneringen heb ik overgehouden van de vele bestuursvergaderingen gehouden ten huize van de heer J. de Keijzer, met de heren J. van Haveren, J. Alsma, P. Boone, W. Meliefste en M. de Pagter.

Ook hebben we nog een gemeenteraadsvergadering bezocht, welke onder leiding stond van wijlen P. Dregmans, om kracht bij te zetten om te komen tot een nieuw veld.

Ook hebben we bazars gehouden in de oude Geref. Kerk (nu het verenigingsgebouw) met prachtige prijzen en goede resultaten.

Bij mijn verhuizing naar Serooskerke kwam ik nog een oud

klubblaadje tegen met verslagen van wedstrijden. Buskosten naar Kats f 40,-- en f 2,40 bootkosten in het jaar 1953. Als het bestuur dit leest en in het bijzonder de penningmeester dan klapert die wel met zijn oren.

Als ik alles moest vertellen van het wel en wee dan zou het zeker een boekwerk worden, daarom besluit ik met de wens aan het bestuur en leden van de sportvereniging Serooskerke:

"Houd uw vereniging in stand met te geven uw krachten ieder naar vermogen".

Dat is de wens van een oud bestuurslid en thans nog spelend lid,

Frans Willeboordse



Opening veld Christiaanse 4 september 1948

